

Βάνα Παπαϊωάννου

ΧΑΛΚΙΔΑ 2017



copyright
all rights reserved

Devilsgate s.r.l. s.p.a.

- Ave Maria, D.839 Franz Schubert
- Ave Maria Charles Gounod
- Ελληνικά Κάλαντα διασκ. Cantus Firmus
- Minuet L.V.Beethoven
- Polka Trich-Trach Johann Strauss
- RONDO from the Keyboard Concerto in G major Haydn Joseph
- Carol of bells – God Rest You Gentlemen Matt Riley

^{1ος} Αφηγητής: Ακολουθώντας την οικογενειακή παράδοση του δάσους η κουκουβάγια Ελπίδα κάθε χρόνο συγκεντρώνει τα όνειρα των παιδιών, για να τους αφηγηθεί μια ιστορία που έγινε μήνα Δεκέμβρη πριν πολλά πολλά χρόνια. Μαζί της έχει μουσικές πολυταξιδεμένες και γλυκοτραγουδισμένες. Κι όταν χορδίσουν τα όργανα και το ρολόι χτυπήσει 12 ακριβώς, η ιστορία της ξεκινά...

Μp3 SOUNDS ρολόι, birds sound - εσσοδος, μουσικών, χόρδισμα - κουκουβάγιας

Copyright

Εάν επιθυμείτε να διαβάσετε το παραμύθι παρακαλώ επικοινωνήστε στο parvana@gmail.com

αφηγητής
Απόψε κουκουβάγιας Ελπίδας :
... και ξαφνικά ...
Μες την απόλυτη ησυχία
που μόνο κουκουβαΐσματα ακουγόντουσαν,
φώτα άναψαν στον ουρανό
... αυτό φως
εγώ, η κουκουβάγια Ελπίδα, δεν τυφλώθηκα
αλλά είδα ακόμα πιο καθαρά και άκουσα
καθαρότερα... μια μελωδία που έλεγε
"Απόψε γεννήθηκε η αγάπη"
και την τραγούδησα αν είναι δυνατόν,
εγώ η κουκουβάγια Ελπίδα!

Την τραγούδησα πιο γλυκά κι από ένα αηδόνι... Πως έγινε αυτό; Να σας πω... έτσι λένε πως συμβαίνει όταν τραγουδάς για την αγάπη! ΜΟΥΣΙΚΗ 1^η AVE MARIA SCHUBERT

Και που λέτε, που λέτε... άκουσε το τραγούδι κι η λευκή κουκουβάγια του Βορρά και το τραγούδησε κι αυτή! Ξυπνήστε κόσμοι και λαοί! "Απόψε γεννήθηκε η αγάπη"!

Το άκουσε και η ασημί κουκουβάγια του Νότου και το τραγούδησε κι αυτή ακόμη πιο δυνατά. "Απόψε γεννήθηκε η αγάπη"!

Λένε επίσης πως τη συγκεκριμένη νύχτα, οι νότες σκίρτησαν από χαρά και ανταμώνοντας έφτιαξαν περίτεχνα πέπλα μελωδίας για αυτό το γεγονός. Κι όσοι τις άκουσαν ένιωσαν κάτι παράξενο να τους τυλίγει και ενώ ήταν από χρώμα και νερό απέκτησαν καινούργια αναπνοή και κάτι μέσα τους, για να τρυπώσει αυτό το φως! Κι από τότε όλα τα πλάσματα που κατοικούν σε αυτόν τον στρογγυλό πλανήτη αυτό το...κάτι το ονόμασαν καρδιά! ΜΟΥΣΙΚΗ 2^η Ave Maria Gounod Charles

Σαν άκουσαν οι άνθρωποι τέτοιες μουσικές ήρθαν με άμαξες, με τρένα και πλοία κι ότι άλλο μπορεί να φανταστεί ο νους σας [Mp3 SOUNDS άμαξας, πλοίου, τρένου] για να πάρουν αυτήν την αγάπη και να την ταξιδέψουν στις 4 μεριές της.

Όμως ο καθένας την έβλεπε διαφορετικά κι όλοι μα όλοι άρχισαν να μιλάνε ατελείωτα για αυτήν ώσπου... ώσπου πίστεψαν ότι η αγάπη είναι μόνο λόγια. Χμ!

Όπως λένε τα παραμύθια κι η παντοτινή αλήθεια, δεν πέρασε πολύς καιρός ώσπου ξέσπασε η πρώτη παγκόσμια πλάσματομαχία, γιατί ο καθένας θεωρούσε ότι η δική του αγάπη ήταν πιο σωστή και πιο σημαντική από των άλλων. Και από τότε, αχ! από τότε, χάθηκε σαν τη βροχή εκείνη η μέρα που έκανε εμάς, τις κουκουβάγιες, να μπορούμε να βλέπουμε μέσα στο φως. [Mp3 SOUNDS βροχή]

Όμως κάπου στο διπλανό δάσος είχαν ξεμείνει κάτι πεταμένα μουσικά επιστολόχαρτα που είχαν πάνω τους ζωγραφισμένα κάτι μαύρα μικρούτσικα συμβολάκια σε πέντε παράλληλες γραμμές και κάτι σκονισμένα δοξάρια. Κανείς δεν τα αναζητούσε..., μόνο ο άνεμος [Mp3 αέρα πάνω στα λόγια]

Κι όταν τα βρήκε φύσηξε ο άνεμος τη δύναμη, πήρε όλη μα όλη τη σκόνη της λύπης από τα δοξάρια [οι μουσικοί ξεσκονίζουν τα δοξάρια] και έριξε τα χαρτάκια που έριξε τις παρτιτούρες σε ένα αναλόγιο ενός μαύρου πιανό που ήταν στο σκοτάδι. Μουσική 3^η η μικτή ρομαντική ρογενιάντικη μουσική συλλογή

Copyright

Εάν επιθυμείτε να διαβάσετε το παραμύθι παρακαλώ επικοινωνήστε στο parvana@gmail.com

Και τότε κάποιοι φωτισμένοι άνθρωποι συμφώνησαν πως η αγάπη είναι μόνον την ελπίδα και πως δεν σε χωρίζει με μαξες,

Έτσι αχ! έτσι ...ξαναείδαμε κι εμείς οι κουκουβάγιες στο φως και πετάξαμε αθόρυβα από γωνιά σε γωνιά αυτού του στρογγυλού πλανήτη για να φωνάξουμε νικήστε το σκοτάδι με φως, νικήστε τη νύχτα με αγάπη! Κι καρδιά μας χτυπούσε από ευτυχία σε ρυθμό που θύμιζε ένα Presto από κοντσέρτο του Χαύν! ΜΟΥΣΙΚΗ 4^η J. HAYDN CONCERT G MAJOR RONDO

Όμως, μετά την πλάσματομαχία τα πράγματα ήταν περίεργα. Κανείς δεν μας έβλεπε και κανείς δεν μας άκουγε. Υπήρχαν περίεργοι τύποι που πουλούσαν ψεύτικη αγάπη για αληθινή. Τα λόγια τους ακουγόntonουσαν όμορφα. Όλα μοιάζανε γιορτινά αλλά τίποτα δεν ήταν αληθινό!

Τελικά αυτοί μας αναγνώρισαν, Και μετά Και μετά και μετά... άρχισαν να μας κυνηγούν. Τελικά, μας έπιασαν. Μας φόρεσαν μια σιδερένια αλυσίδα που κάθε κρίκος της ήταν και από μία πρόληψη [Mp3 SOUNDS αλυσίδα].

Οι αλυσίδες ήταν βαριές μα πιο πολύ μάτωναν όχι το πουπουλένιο μας κορμί, αλλά τις ψυχές μας!



Μέχρι που ήρθαν κάποια παιδιά! [Mp3 SOUNDS παιδικό γέλιο] νομίζω ότι μοιάζουν πολύ με κάποια από τα παιδιά που βρίσκονται απόψε στην αίθουσά μας. Μια και δυο, μας έβαλαν στην αγκαλιά τους βγάζοντας απαλά από τα πουπουλένια μας κορμιά, τις σιδερένιες αλυσίδες των προλήψεων.

Γιάτρευαν όλες τις πληγές μας και τότε όλες οι κουκουβάγιες, σοφές και χαζές, καταλάβαμε πως όταν οι σκέψεις που κατοικούν στο μυαλό γλιστρήσουν στη καρδιά μπορεί να γίνουν ελπίδα, να γίνουν φως, να γίνουν αγάπη, να γίνουν γέλιο, να γίνουν μουσικές ... Πιο απλά για να το καταλάβουν κι οι μεγάλοι... μέσα σε αυτές τις παιδικές αγκαλιές έμαθα πως για να βρούμε την αγάπη απλά πρέπει να φτάσουμε στο ύψος της.

Κι όπως λένε τα παραμύθια κι η παντοτινή αλήθεια ... είδα πάλι πολλούς ανθρώπους να σηκώνονται στις μύτες των ποδιών τους για να την συναντήσουν αλλά μάταια, τίποτα! Κάποιοι έφτιαξαν πολυτελή σαλές χορού μήπως έρθει εκεί ως προσκεκλημένη για να χορέψει ένα πριγκιπικό χορό, ένα μινουέτο ΜΟΥΣΙΚΗ 5^η Minuet L.V.Beethoven

Άλλοι έφτιαξαν ψηλά σπίτια, άλλοι ακόμα πιο ψηλούς θρόνους κι άλλοι ακόμα πιο ψηλά αξιώματα αλλά και πάλι... τίποτα δεν κατάφεραν. Εκείνο το φως δεν φαινόταν πουθενά! Μέχρι που ένα μικρό αδύνατο και ασχημόνικο παιδάκι τους φώναξε την είδα!... την είδα....! [Mp3 SOUNDS νεράιδας]

-Που είναι ... που είναι...; είπαν όλοι με μια φωνή!

Να τη! είπε το παιδί.

Μυρίζε σαν φρεσκοψημένο ψωμί, έχει γεύση δροσερού νερού, μοιάζει σαν ηλιοβασιλέμα αλλά και σαν ανατολή.

Ακούγεται σαν χυζούρι σε κουβέρτες και αναβοσβήνει σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο!

Εάν επιθυμείτε να διαβάσετε το παραμύθι παρακαλώ επικοινωνήστε στο parvana@gmail.com

Και τότε όλοι κοίταξαν προς την κατεύθυνση που είχε το βλέμμα του παιδιού.

Λένε πως κάποιοι άνθρωποι αγάπησαν τον διπλανό τους, ενώ κάποιοι άκουσαν στ' αληθινά τα μαγικά καμπανάκια των Χριστουγέννων .

Κάποιοι άλλοι σταμάτησαν να ζηλεύουν τον γείτονά τους.

Κάποιοι δεν ξαναείπαν πικρές κουβέντες στον σύντροφό τους, ούτε στέρησαν κάτι που μπορεί να ανήκει σε άλλον κι ούτε ξαναείπαν ψέματα και ψεύτικους όρκους.

Και για όσους μπούφους-

Copyright



κουκουβάγιες που ρωτάνε εάν σβήνει ή λιώνει ποτέ αυτό το φως της αγάπης εγώ, η κουκουβάγια Ελπίδα, που λέω πάντα παραμύθια αλλά και την αλήθεια τους μπροστά σε ναστί από πούπουλα

τελεκάνου, πως η αγάπη δεν τελειώνει ούτε λιώνει ποτέ. Γιατί κάθε μέρα όταν γεννιέται ένα παιδί, ξαναγεννιέται η αγάπη. Το λένε οι μαμάδες, οι δασκάλες και οι παιχνιδάδες!

ΜΟΥΣΙΚΗ 6η POLKA R. STRAUSS

Το λέει όμως και ένας σοφός. Ο σοφός των σοφών στις επιστολές του, ο Παύλος... Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός κτύπων ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και γάρσασαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί. Νυνί δε μένει πίστις, έλπίς, αγάπη, τα τρία ταύτα μείζων δε τούτων η αγάπη.

Μα λοιπόν γιατί έγω είμαι εδώ; Γιατί η αγάπη προπορεύεται της γνώσης. Αυτό μας φέρνει και τα Χριστούγεννα. Πως η αγάπη προπορεύεται της ιστορίας.

Εάν επιθυμείτε να διαβάσετε το παραμύθι παρακαλώ επικοινωνήστε στο parvana@gmail.com

Αυτό μου ψιθύρισε στ' αυτί κι ο Καλός Σαμαρείτης. Για να μπορεί να

συμπορεύεται ο άνθρωπος σε κάθε γωνιά αυτού του στρογγυλού πλανήτη.

Κι αν ακούει μουσική ίσως τα πράγματα να είναι πιο εύκολα ακόμα, γιατί μπορεί στα αλήθεια να δει μέσα στο σκοτάδι και ίσως ν' ακούσει τα μαγικά καμπανάκια των Χριστουγέννων που έρχονται από τόσο μακριά...!

ΜΟΥΣΙΚΗ 7η Carol of bells

ΤΕΛΟΣ

Διάρκεια 40'

Φωτισμός σταθερός

Συνοδεύεται από σκηνικά

[3 καμβάδες από την εικονογράφηση, καβαλέτα, υφάσματα, κηροπήγια], Mp3 και οδηγό ακρόασης

