

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ

Ένα μουσικό παραμύθι αφιερωμένο στο μουσείο της Αρέθουσας
και τους μικρούς του επισκέπτες για τα Χριστούγεννα του 2019

Η Αθηνά και το Αστέρι

Της Βάνας Παπαϊωάννου

Το μουσικό παραμύθι

Η Αθηνά και το Αστέρι δημιουργήθηκε αποκλειστικά
για τον χριστουγεννιάτικο εορτασμό του Μουσείου της Αρέθουσας
για το έτος 2019

και παρουσιάστηκε μουσικά από ένα πιάνο και ένα φλάουτο

Με την προσδοκία το συγκεκριμένο παραμύθι να διαβαστεί πολλές φορές
στο μέλλον σε πολλά μουσεία

καλωσορίσουμε τους μικρούς φίλους του μουσείου της Αρέθουσας
στο μαγικό κόσμο της κλασικής μουσικής
και τους ευχόμαστε τα χρόνια της ζωής τους να είναι τόσα πολλά
όσα τα έτη της κλασικής μουσικής

Θερμές ευχαριστίες στην έφορο Ευβοίας κ. Αγγελική Σίμωσι,
στην αρχιφύλακα κ. Ελένη Καλαντζή

για την ζέση και την υποστήριξη που έδειξαν σε αυτό το μουσικό παραμύθι
αλλά και την αρχαιολόγο Άννα Αργύρη για την εισαγωγική της ομιλία
για τους μικρούς μας φίλους με θέμα την ελιά και της συμβολισμούς της.



Harry Potter theme J. Williams

Μια ιστορία θα σας πω...

Μια ιστορία που ξεκίνησε ένα βράδι του Δεκέμβρη, σαν το χθεσινό.
και μοιάζει σαν κρυστάλλινη μελωδία -

Σε ένα Βασίλειο που για να το βρεις πρέπει να ταξιδέψεις
μέσα από δάση με μωβμανιτάρια και άσπρα βύσσινα
ζούσε ένα κορίτσι που είχε το όνομα ΑΘΗΝΑ



Η ΑΘΗΝΑ λοιπόν που λέτε ήταν πανέμορφη σαν ελιά γιατί γεννήθηκε τον χειμώνα, το μήνα Δεκέμβριο μελετηρή γιατί αγαπούσε το σχολείο αλλά και την μουσική και με καλόγουστη με φαντασία γιατί τις άρεσε να πηγαίνει βόλτες σε μουσεία.

Μα πάνω όλα ήταν δημιουργική!

Της άρεσε να φτιάχνει σχέδια με το μολύβι και μετά να τα κεντάει σε μετάξι και μετά να παίζει μουσική.



Η ΑΘΗΝΑ αν και αρχιπριγκίπισσα δούλευε διότι σε εκείνο το Βασίλειο,
απλά όλοι δούλευαν και για αυτό ήταν ευτυχισμένοι

Για όσους δεν το ξέρουν το βασίλειο αυτό ήταν πλούσιο
όχι γιατί το λεν τα παραμύθια αλλά γιατί είχαν δουλειές, πολλές δουλειές!
Τι δουλειές έκαναν;



Μα, έφτιαχναν κούκλες για πριγκίπισσες.
μπάλες για πρίγκιπες και μουσικά κουτιά!
Έφτιαχναν κούκλες από παντεσπάνι, για
χοντρές πριγκίπισσες!
Έφτιαχναν κούκλες για τεμπέλες πριγκίπισσες
που δεν έκαναν !
Έφτιαχναν μπάλες για άτακτους πρίγκιπες αλλά
και για φρόνιμους!
Τέλος έφτιαχναν μουσικά κουτιά
για υπναράδικα μωρά

Ένα απόγευμα, ανάστατη η ΑΘΗΝΑ έβλεπε τους κατοίκους του

Βασιλείου της να τρέχουν χαρούμενοι από γωνιά σε γωνιά ,
να φιλιούνται μεταξύ τους και να λένε...

-Επιτέλους, άνθισε !

Spring 1st mov. Antonio Vivaldi



Βλέπετε η ΑΘΗΝΑ ήταν μικρή μόλις 10 χροινών και δεν είχε προλάβει να μάθει μια ιστορία που έχει ρίζες της πριν 2000 χρόνια, η οποία έλεγε ότι το χειμώνα εκείνο που θα ανθίσει μια ελιά θα συγκατοικήσει μαζί τους , για πάντα, ένα άλλο Βασίλειο με το οποίο θα μοιραστούν όλοι τις δουλειές τους, τις μαστορικές τους, τις ιδέες τους, τις τεχνικές τους αλλά και τα κέρδη τους από τα παιχνίδια!

Φοβισμένη η ΑΘΗΝΑ αισθάνθηκε πως θα άλλαζε η ζωή της και ότι τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο.

Δυο μέρες μετά όλα ήταν έτοιμα για την υποδοχή του άλλου Βασιλείου.



Νέα όργανα πήρανε θέση και όλοι οι κάτοικοι γεμάτη ευτυχία υποκλίθηκαν ευγενικά στους νέους συγκατοίκους μурμουρίζοντας μια βασιλική άρια ενώ ετοιμάστηκε ένα ξεχωριστό βασιλικό πρωινό

Ο Holly Night Adolph Adam

Καλωσορίσατε ! Καλωσορίσατε ! όλοι φώναζαν κι αφού γνωρίστηκαν
για τα καλά και τήρησαν το έθιμο της κουρδιστής κούκλας
που τραγουδάει
καθώς μοίραζαν τις δουλειές τους, και τις υποχρεώσεις τους!

Μετά ήρθε η ώρα της αρχιπριγκίπισσας ΑΘΗΝΑΣ,
να γνωρίσει τον νέο πιανίστα του άλλου βασιλείου
και την αντίστοιχη αρχιπριγκίπισσα **TINA**

Αναστατωμένη η ΑΘΗΝΑ από την γνωριμία
βγήκε έξω στη μεγάλη βασιλική αυλή,
κοίταξε τις διάσημες γκραβούρες που την στόλιζαν
και κύλησε ένα δάκρυ από άγχος
για την καινούργια καθημερινότητα της.



■ αφνικά εμφανίστηκαν δύο

κουνούπια του χειμώνα και ζzzzzzz,ζzzzzzz,
της ψιθύρισαν μες στο αφτί της

-Αν τους πεις ψέματα,
θα τους ανακατέψεις , θα τους θυμώσεις Και
ίσως καταφέρεις να τους κάνεις να
τσακωθούν μεταξύ τους Χι! Χι!

-Μπορείς να πάρεις και να κρύψεις τα πράγματα τους χωρίς
να τους ρωτήσεις, ζzzzzzz συμπλήρωσε το άλλο κουνούπι.



-Τότε σίγουρα θα αρχίσουν οι γκρίνιες
μεταξύ τους και ίσως αποφασίσουν
να πάνε από εκεί που ήρθαν-
είπαν και τα δύο

Και έτσι και έγινε.

Η ΑΘΗΝΑ κάθε μέρα έλεγε από ένα
ψέμα, μικρό μεν αλλά το ψέμα είτε
μικρό είτε μεγάλο είναι πάντα ΨΕΜΑ!

Τα μπερδέματα που συνέβησαν ήταν τρομερά! Έστειλαν μια μικρή
κούκλα στον Εγλωιστή γίγαντα και γιγάντια μπάλα για στην Τοσοδούλα!

Κάθε μέρα η ΑΘΗΝΑ έπαιρνε στα κρυφά τα χρυσά κατσαβίδια
που βίδωναν τις ξυλόβιδες,
έκρυβε τα ασημένια ψαλίδια που έκοβαν τα υφάσματα
για τα κουκλοφορέματα

μπέρδευε τις διάφανες κλωστές που χρησιμοποιήσαν
για κάνουν τις υφασμάτινες μπάλες πιο γλιστερές και ανακάτευε
πάνω, κάτω τις μελωδίες των μουσικών κουτιών !

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα



Έτσι κάθε μέρα , όλη μέρα, όλοι ήταν θυμωμένοι κι όλοι μάλωναν !

Όλα πήγαιναν στραβά.

Κι έτσι εξαφανίστηκαν τα χαμόγελα και οι αγκαλιές.

Μέχρι και τα όργανα ξεχορδίστηκαν και έπαιζαν φάλτσες νότες!

Ένα πρωινό μια λευκή ταχυδρομική κίτσα έφερε ένα μήνυμα.

Ήταν από τον Ρήγα του Λευκού Βουνού. Το μήνυμα είχε άσχημα νέα.

Απαγόρευε να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα και να ανταλλάξουν δώρα γιατί όλοι είναι θυμωμένοι και εκνευρισμένοι.



Θα την παρακούσουμε την απαγόρευση,
είπαν όλοι οι κάτοικοι του Βασιλείου με μια φωνή

Τίποτα πια όμως, δεν ήταν όπως παλιά!

Prelude for Lilly- St. Heller

Τα Χριστουγεννιάτικα δέντρα έριχναν της βελόνες τους,
οι στραφταλιστές μπάλες ήταν θαμπές,
τα μπισκοτόσπιτα μύριζαν μούχλα,
τα μελομακάρονα πίκριζαν,
οι καμπανίτσες δεν χτυπούσαν
και οι φάτνες ήταν σκοτεινές



Μπορεί το σχέδιο που είχαν προτείνει τα χειμωνιάτικα κουνούπια στην ΑΘΗΝΑ να είχε πετύχει, αλλά στα αλήθεια ήταν μια πετυχημένη Αποτυχία!

Αναστατωμένη η ΑΘΗΝΑ πήρε το ποδήλατο της και πήγε μια βόλτα μέχρι το αγαπημένο της μουσείο για να σκεφτεί καθαρά.



Κάθισε στην μεγάλη του εξώπορτα και κύλησε ένα δάκρυ από άγχος για τα καινούργια άσχημα πια, Χριστούγεννα.

Ξαφνικά ένιωσε να την τυλίγει μια αγκαλιά που μύριζε σαν cookies μπισκότο... γιαμ !

Την αναγνώρισε ,ήταν η κολόνια της αρχιπριγκίπισσας ΤΙΝΑΣ

-Ξέρω πως δεν επιτρέπεται να κάνεις δώρα αλλά δεν μπορούσα να μην στο δώσω. Σου έφτιαξα ένα κεντημένο αστέρι για τα Χριστούγεννα. Από την πρώτη στιγμή που σε γνώρισα χάρηκα πολύ γιατί απέκτησα μια καινούργια φίλη που ζωγραφίζει τόσο όμορφα, κάνει ποδήλατο, αγαπάει τη μουσική και τα βάλς και πραγματικά θα ήθελα να με μάθεις χορεύω και εγώ όμορφα όπως, εσύ, της είπε η ΤΙΝΑ

Η

ΑΘΗΝΑ,. μόλις είχε αποκτήσει μια φίλη στην οποία της είχε

συμπεριφερθεί με τον χειρότερο τρόπο.

Της είχε πάρει κρυφά πράγματα της και της είχε πει ψεματάκια
αλλά το ψέμα είτε μικρό είτε μεγάλο είναι πάντα ΨΕΜΑ

Η ΤΙΝΑ της πέταξε ένα φιλί και εξαφανίστηκε

Η ΑΘΗΝΑ σαν Αληθινή πριγκίπισσα που ήταν ξαναβγήκε στην βασιλική
αυλή. Τα δύο μεγάλα χειμωνιάτικα κουνούπια την κοίταξαν αδιάφορα
και τότε αποφάσισε να τα κυνηγήσει!

Πήρε το κασκόλ της και άρχισε να τα διώχνει μέχρι που εξαφανίστηκαν!

Gallop J. Offenbach





Μετά κάλεσε
τους πάντες στο
μεγάλο βασιλικό κήπο
είπε όλη την αλήθεια
για τις πράξεις της,
ζήτησε συγγνώμη
από τους γονείς της,
παρέδωσε
όλα τα αντικείμενα
που έχει πάρει
στα κρυφά
και μετά περίμενε
την τιμωρία της...

Ξάφνου ακούστηκε
μια φωνή
από μια κούκλα
Ζήτω η φίλη μου
ΑΘΗΝΑ

Ζήτω η Αλήθεια !

Ζήτω
τα χριστουγεννιάτικα
δώρα!

Ζήτω
οι χριστουγεννιάτικες
γιορτές

Tarantella-Th· Lack,

Και τότε κάτι αναπάντεχο συνέβη. Τα μελομακάρονα ξεπίκρισαν,

τα μπισκοτόσπιτα μοσχομύρισαν, τα χριστουγεννιάτικα στολίδια
στραφτάλισαν, τα χριστουγεννιάτικα δέντρα τέντωσαν τα κλαριά τους
για να υποδεχθούν όλα τα στολίδια του κόσμου, οι νότες χόρδισαν
και οι μουσικές άρχισαν να ακούγονται σωστά!



Blue Dunabe-J. Strauss

Από τότε και φορά, κάθε Χριστούγεννα
όλα τα χριστουγεννιάτικα δέντρα είχαν ένα αστέρι,
το αστέρι της φιλίας,
της συγνώμης,
της αγάπης,
το αστέρι των Χριστουγέννων που έμαθε την πριγκίπισσα ΑΘΗΝΑ
ότι το να δίνω μοιράζομαι δεν σημαίνει ότι γίνομαι φτωχότερος
αλλά πλουσιότερος κι αληθινός





Τόσο αληθινός που μπορείς να ακούσεις τα κλαδιά των δέντρων να ψιθυρίζουν την παλιά ιστορία του κόσμου...

Ο mio bambino-Caro J. Puccini

Κάποτε ένα κορίτσι ψιθύρισε : " Θεέ μου, μίλα μου! "..
και μια μελωδία από ένα αηδόνι ακούστηκε,
αλλά δεν το αντλήθηκε

Έτσι το επανέλαβε
" Θεέ μου, μίλα μου!"
και ακούστηκε ένα τραγούδι.
Αλλά δεν ήταν σε θέση να το κατανοήσει.

Κοίταξε τριγύρω της και είπε:
" Θεέ μου, άσε με να σε δω!"
Και ένα αστέρι διέσχισε τον ουρανό
και έπεσε Πάνω σε μια ελιά
Αλλά το προσπέρασε.

Άρχισε τότε να φωνάζει δυνατά:
" Θεέ μου, δείξε μου ένα θαύμα!"
και μια καρδιά ακούστηκε να χτυπά.
Αλλά ούτε Πάλι ένιωσε τον ρυθμό της ζωής.

Έτσι, άρχισε να κλαίει και να λέει:
" Θεέ μου, άγγιξε με και Πες μου ότι είσαι εδώ .

Και τότε μια χιονονιφάδα κάθισε απαλά στον ώμο της.
Την κοίταξε και είπε:

Τα θαύματα της ζωής περνούν από μπροστά μας
κάθε λεπτό της ημέρας.
Τα Χριστούγεννα είναι εδώ,
κάθε στιγμή της υπέροχης ζωής μας,

Τα Χριστούγεννα είναι εδώ,
είναι εδώ για εμάς ...αρκεί να θέλουμε να τα δούμε ή να τα ακούσουμε



*Και γίνανε αυτοί καλά
και η μουσική καλύτερα!*